

RONDOM DE KARMEL



**PROTESTANTSE GEMEENTE
TE WOUDESEND E.O.**



32^e jaargang nr. 300 september/oktober 2022

INHOUDSOPGAVE

Kerkdiensten	3
Bij de kerkdiensten.....	4
Uit de kerkenraad	
Van de voorzitter.....	5
Corona.....	6
Tsjerkepaad & Zomerexpositie.....	6
Open Karmel dagen.....	7
Open Kerk donderdag.....	8
Oproep: ring van de Paaskaars.....	8
Omzien naar elkaar.....	8
Mededelingen lief en leed.....	8
Diaconiecollectes.....	8
Uit de Tarissing	
Even stilstaan bij: Aan tafel.....	11
Uit de gemeente	
Pastoraat en meeleven.....	12
In memoriam:	14
Kerk en school.....	16
Verjaardagen.....	16
Huwelijksjubileum.....	17
Mutaties.....	17
Bezinning en ontmoeting	
Kofje yn'e Karmel.....	17
Overige	
Startzondag 2 oktober: een musical in één dag.....	18
Flessenactie september.....	18
Tsjerketsjinsten Omrop Fryslân.....	19
Zonnebloemen.....	19
Bijbels uitdelen op school.....	19
Monnikenwerk.....	20
Gedicht.....	20
Bericht van het repaircafé.....	21
Jaarprogramma van de Passage.....	21
Colofon	23

KERKDIENTEN

Zondag 11 september

09.30 uur

Collecten

Doopdienst

Ds. R. Bosman-Romkema

Kerk in Actie – Zending (Syrië)

Zondag 18 september

10.00 uur

Collecten

Vredesdienst

Ds. I. van der Pol & pastor A. Schothorst

Raad van Kerken kiest doel

Zondag 25 september

10.00 uur

Collecten

Ds. Reitsma, Leeuwarden

Kerk in Actie – Zending (Colombia)

Zondag 2 oktober

18.30 uur

Collecten

Musical Esther in het MFC

Organisatie Vliegende Speeldoos

Steun aan vluchtelingkinderen in
Griekenland

Zondag 9 oktober

10.00 uur

Collecten

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Ds. R. Bosman-Romkema

Kerk in Actie – Werelddiaconaat
(Pakistan, Dankdag)

Zondag 16 oktober

10.00 uur

Collecten

Ds. A. van Ligten, Sneek

Kerk in Actie – Zending (Indonesië -
Wereldvoedseldag)

Zondag 23 oktober

10.00 uur

Collecten

Zangdienst

Zangdienstcommissie bepaalt doel

Zondag 30 oktober

10.00 uur

Collecten

Ds. J.G. Majoor

Protestantse Kerk – Missionair Werk
(Pioniersplekken)



Bij de kerkdiensten

Overstapdienst 4 september

Na een mooie zomer met veel gasten en gastvoorgangers in onze kerk en goede bezetting stappen we weer over naar het ritme en de regelmaat van de diensten na de zomer. Dat begon met de overstapdienst op 4 september waarin zijn overgestapt naar het jeugdwerk:

. Naar de kinderkerk stapten over:

. Het thema was: "Samen sterk!"

De dienst is nog terug te zien op kerkdienstgemist.nl

Doopdienst 11 september

Op 11 september zal worden gedoopt. In het vorige kerkblad stond het adres van de doopouders foutief vermeld. Het juiste adres is: Meindert en Janna de Groot - van der Kooij, Prof. Titus Brandsmastrijtte 12. We hopen op een volle kerk en een mooie dienst. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Vredesdienst 18 september

Van 18 september tot 25 september is dit jaar de Vredesweek.

In ons dorp houden we een vredesdienst op **18 september in De Karmel om 10.00 uur**.

Thema dat ons dit jaar wordt aangereikt door PAX is: **Generatie Vrede**.

Het lijkt een vreemd thema in deze tijd, nu we leven met de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan. En er is op zoveel meer plaatsen geen vrede.

Maar juist in deze tijd is nadenken over vrede, hoe wij daaraan kunnen bijdragen, hoe de jonge generatie kan leven in vrede, van groot belang. Samen in gebed gaan voor vrede.

De Raad van Kerken van Woudsend nodigt u van harte uit deze dienst mee te vieren. Deze keer als teken van verbondenheid met voorgangers uit beide kerken: mw. Annie Schothorst en ds. Idske van der Pol.

Namens de Raad van Kerken Woudsend,

Idske van der Pol

Zondag 9 oktober: afscheid en bevestiging ambtsdragers

In deze dienst nemen we afscheid van vier ambtsdragers. Zie kopij voorzitter.

Op ***zondag 23 oktober*** is er weer een zangdienst.

Ds. Renske Bosman-Romkema

UIT DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

In verband met de vakantieperiode is de kerkenraad de afgelopen periode niet bij elkaar geweest. Het moderamen heeft de lopende zaken afgehandeld. Onze predikant heeft wel veel voorbereidende werkzaamheden verricht voor de komende activiteiten.

We verheugen ons op de musical Esther o.l.v. de Vliegende speeldoos en hopen dat er veel kinderen aan mee zullen doen.

Ook het beleidsplan heeft de aandacht.

We beraden ons hoe we verder gaan als ds. Renske Bosman-Romkema minder gaat werken en hopen dat het voor het nieuwe jaar duidelijk is. Er is regelmatig contact met het mobiliteitscentrum van de PKN over de inzet van een ambulante predikant.

In oktober nemen de volgende ambtsdragers afscheid:

Akke de Boer, ouderling pastoraat.

Hayo de Vries, ouderling/kerkrentmeester. Hayo blijft wel lid van het College van Kerkrentmeesters.

Martha en Hendrik Eppinga, diaken.

Otto Spoelstra, jeugdouderling.

Dat betekent dat we verder gaan met een ingekrompen kerkenraad maar blijven hopen op gemeenteleden die zich in willen zetten voor de gemeente.

Degenen die afscheid nemen zijn we veel dank verschuldigd. Allen hebben hun termijn i.v.m. corona verlengd. Hun bereidheid en inzet hebben veel voor onze kerkelijke gemeente betekend. In de dienst van 9 oktober nemen we afscheid van hen. We hopen dat de gemeente door daarbij aanwezig te zijn, laat merken dat zij hun inzet hebben gewaardeerd.

Tot zover. Veel plezier en werklust toegewenst na de vakantieperiode.

Stans Visser, voorzitter van de kerkenraad

Corona

Ineens was er in de zomer - binnen en buiten de gemeente - weer een golf van zieken door corona. Sommigen ziek, anderen helemaal niet ziek en sommigen die nog steeds leven met de gevolgen van corona. In de zomer hebben we daar zoveel mogelijk aandacht voor gehad en goed opgelet, maar het is inmiddels duidelijk dat we er mee moeten leren leven. We vragen u als gemeente uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en wanneer u niet fit bent thuis te blijven en de adviezen vanuit de overheid te blijven houden. Handen wassen, afstand houden wanneer nodig, niet fit dan thuisblijven en niezen in de elleboog. In de kerk blijven de gelpotten staan bij de ingang zodat u uw handen kunt ontsmetten. We geven de collectezakken nog niet door en handen schudden laten we nog even achterwege.

Tsjerkepaad & Zomerexpositie



In de afgelopen zomermaanden is De Karmel druk bezocht. Af en toe was er een organist die het orgel bespeelde wat meteen de aandacht trok en waar belangstelling voor was. Dit jaar was de kerk open op de marktdagen op donderdagmiddag en op zaterdagmiddag. Heel fijn dat er genoeg gastvrouwen/-heren waren voor deze dagen. Bedankt voor ieders inzet. De expositie was bijzonder en velen hebben de beschilderde borden van Diana Schumm bewonderd. De laatste mogelijkheid om de borden te bekijken is in het weekend van 10 en 11 september tijdens Monumenten, Muziek en Meer.

<https://www.openmonumentendag.nl/comite/woudsend/>

“Open Karmel dagen”

Vanaf de Sleepbootdagen 22 en 23 mei tot 28 augustus hebben wij op de “Open Karmel dagen” meer dan 1.260 gasten mogen ontvangen. Van mensen die soms schichtig even om de hoek keken tot mensen die rustig gingen zitten, het interieur in zich op namen en naar de muziek luisterden.

Wij als gastvrouw en -heer hebben deze unieke dagen als heel sfeervol mogen ervaren. Met warme ontmoetingen, kleine gesprekjes en vrolijke vakantie vierende mensen. Tijdens de boerenmarkten waren er ook veel kinderen en voorts hebben drie honden ons Godshuis besnuffeld.

Een aantal dingen springen eruit. Het orgel, hoe wij als kerkgemeenschap functioneren en het interieur.

Het orgel heeft voor een aantal mensen een enorme aantrekkingskracht. Beginnen schuchter wat vragen te stellen over het instrument en bij de vraag of zij konden spelen dat ook direct met ja beantwoorden. Dat ze ook mochten spelen was voor hen een verassing. Zo ook de pake die altijd in zijn gemeente het orgel had bespeeld maar zijn kleinkinderen door pakes reuma dat nooit hadden meegemaakt, mochten die middag getuigen zijn van pakes orgelspel. Ook de jongeman met zijn gezin uit Wijk en Aalburg (N-Br) die het een eer vond om op ons orgel te mogen spelen.

Wij hoorden ook droevige verhalen van inkrimpingen en kerksluitingen dat altijd met veel verdriet gepaard gaat. Maar iedereen zet zijn schouders er weer onder en af en toe gloort er weer een sprankje hoop. Ze zijn blij te horen dat we nog een eigen predikant hebben en als kerkenraad bijna voltallig zijn.

Aandoenlijk was het 6-jarig meisje, die met 5 broertjes en zusjes en papa en mama bij me kwam. Ze had in een schaal een wit steentje gevonden met de regenboog erop. Dat kende ze. Ze kende ook de regenboogduif. En dan moet je een verhaal vertellen van een ziek kindje dat niet meer beter kon worden. Ze ging het steentje heel voorzichtig weer terug leggen in de schaal.

Het doopvont; soms abusievelijk aangezien voor wijwatervat. Van levend water mag u altijd gebruik maken. Kaarsjes die aangestoken worden.

De opmerking: “ohhh jullie zingen hier Psalmen”!! van een bezoeker uit een kerkgemeenschap waar alleen Psalmen gezongen worden en dat constateerde op de liedborden.

Het was een inspirerende, warme, zomer. Wij als gastvrouwen en -heer hopen nog vele zomers dit te mogen doen.

Namens allen,
Diana Schumm Voorkamp



Open Kerk donderdag

De kerk blijft open op de donderdagen van 16.00 tot 17.00 uur. Pieter Hofstra heeft aangeboden gastheer te willen zijn op deze dagen. We zijn blij dat we de mogelijkheid kunnen bieden de kerk op een doordeweekse dag open te kunnen stellen.

Oproep: ring van de Paaskaars

De 'ring' van de Paaskaars is kwijtgeraakt. Niemand weet waar die is en rondvragen aan mensen heeft nog geen resultaat opgeleverd. Weet u misschien waar die is?



Omzien naar elkaar

Mocht u iets door willen geven wat pastorale aandacht nodig heeft of heeft u een vraag die u aan het pastorale team wilt doorgeven? Bel dan naar Geeske Terpstra (). U kunt ook de predikant benaderen. Heeft u een idee dat u met ons wilt delen? Graag melden bij de voorzitter van de kerkenraad, Stans Visser (). Er is altijd wel iemand bereikbaar van het pastorale team.

Mededelingen lief en leed

Van blijde en minder blijde gebeurtenissen van gemeenteleden, zoals geboorte, huwelijk, overlijden en opnames in het ziekenhuis, ontvangt de kerkenraad graag bericht via de scribe, mw. R. Bouwma-Hutten, , scribapknwoudsend@gmail.com. Geboorteberichten worden afgekondigd als de predikant of de scribe een geboortekaartje krijgt, als blijkt dat de ouders afkondiging in de kerkdienst op prijs stellen. Het postadres van de kerk is: Kleasterstrjitte 2, 8551 NJ Woudsend.

Diaconiecollectes voor de komende periode

11 september – Kerk in Actie - Zending (Syrië)

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeen-

schapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

18 september – **Vredesdienst – Raad van Kerken**

De bestemming van de collecte in deze vredesdienst, verzorgd door de Raad van Kerken, wordt door hen nog nader bepaald.

25 september – **Kerk in Actie – Zending (Colombia)**

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. Dit conflict tussen rijk en arm veroorzaakte 220.000 doden, meer dan 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen op een bevolking van 50 miljoen. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Op dit moment leeft tien procent van de bevolking nog steeds in extreme armoede. Veel vrouwen en gezinnen zijn nog steeds getroffen door het geweld. Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven? Meer dan honderd vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden hebben de handen ineen geslagen om zich in te spannen voor vrede en verzoening. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

2 oktober – **Musical Esther o.l.v. Vliegende Speeldoos – Steun aan vluchtelingkinderen in Griekenland**

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met Borderline op Lesbos, en met Synparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland. Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Synparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene

krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

9 oktober – **Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Pakistan)**

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen

16 oktober – **Kerk in Actie – Zending (Indonesië – Wereldvoedseldag)**

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

23 oktober – **Zangdienst**

De zangdienst wordt verzorgd door de zangdienstcommissie. Zij dienen nog een doel voor de collecte te bepalen. Deze wordt tijdens de dienst bekend gemaakt.

30 oktober – **Protestantse Kerk – Missionair Werk (Pioniersplekken)**

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen.

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijk verzocht om uw collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt.

UIT DE TARISSING

Even stilstaan bij: Aan tafel

Elke dag schuiven we wel ergens aan tafel. Thuis, op school, in de kerk en op je werk of waar dan ook. Dit jaar heeft de Protestantse Kerk dit gekozen als jaarthema voor het nieuwe kerkelijk seizoen. In onze gemeente zal dat ook zo zijn. Er zijn plannen om de etentjes van de Diaconie weer op te starten. In de zomer zat ik met de basisschooljeugd aan tafel om de Overstapdienst voor te bereiden. We zaten aan tafel met verschillende commissies om de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen door te nemen. Tijdens pastorale bezoeken zit ik vaak met iemand aan de eethoektafel en in de afgelopen zomer aan de tuintafel. Al onze ontmoetingen in de kerk en daarbuiten vinden vaak plaats aan tafel.



Het thema sluit aan op de visienota van de Protestantse Kerk, legt scriba René de Reuver uit.

“Eén van de sleutelwoorden hierin is genade. Een plek waar dit heel concreet wordt, is de avondmaalstafel. Daar ontvang je brood en wijn als genadegaven van God. Die krijg je om ze vervolgens ook weer uit te delen, heel letterlijk: de beker die je krijgt aangereikt, geef je door. Eigenlijk loopt de avondmaalstafel door in het leven van alledag, in de ontmoeting met de ander met wie je deelt van wat je hebt ontvangen.” Dat is een mooie uitleg. Bij de nodiging die de diaken uitspreekt bij de Maaltijd van de Heer, wordt gezegd dat het Christus zélf is die ons aan tafel nodigt. De avondmaalstafel verdient daarom specifieke aandacht.

In onze gemeente is bij de restauratie van de kerk in 2008 het interieur zo gemaakt dat de avondmaalstafel een centrale plaats inneemt. Als de mooist denkbare tafel in de kerk vraagt deze de aandacht als het teken van de Heer die midden in de gemeente aanwezig wil zijn. Van oudsher is de avondmaalstafel een offertafel. Juist leeg, met alleen tekenen van brood en wijn, vraagt deze tafel de aandacht voor het mysterie van de avondmaalsviering. Daarin maakt de Eeuwige zich aan ons kenbaar. Hierop passen geen ‘gewone zaken’ of versieringen met bloemen. Daarvoor dienen de speciale zuilen voor de bloemen e.d. Slechts bij bijzondere gelegenheden kunnen kleden over de tafel worden gelegd, om een accent te geven, maar nooit om te overheersen of te verbergen. Aan deze tafel spreken we de gebeden uit en staan de tekenen van brood en wijn, de beker en de schaal.

Laten we om te beginnen weer mooie ontmoetingen met elkaar hebben aan een tafel, waar dan ook. En misschien kunnen we daarbij de verhalen delen over het leven, over de Maaltijd van de Heer, over de kerk etc.

Lied 388 zet ons in de breedste zin van het woord, stil bij het thema. Dat de kerk die plek mag zijn.

Een plek van altijd weer een nieuw begin. Van harte uitgenodigd!

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.*

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!*

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.*

*Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!*

Lied 388: 4 en 5

Ds. Renske Bosman – Romkema

UIT DE GEMEENTE

Pastoraat en meeleven



De afgelopen zomerperiode is niet voor iedereen zonder zorgen verlopen. Op verschillende adressen is er ziekte en rouw in families. Er zijn mensen geopereerd, herstellende van een operatie of er wacht hen een onderzoek. Ineens waren er toch weer veel mensen meer of minder

ziek vanwege corona. En daarnaast mochten jubilea en feesten weer worden gevierd. Vanuit het pastoraat is ons streven op het goede moment aandacht voor pastorale gebeurtenissen te hebben. Dat doen we wanneer we er van horen. Niet iedereen wil bij name worden genoemd, maar we hopen dat u doorgeeft waar aandacht nodig is. Laten we ook niet vergeten mensen in onze gebeden te noemen. Waar we vaak zo weinig kunnen doen, kunnen we mensen wel noemen in onze gebeden en voor elkaar bidden. In de diensten in de zomer werd bij de voorbeden voor meerdere pastorale berichten de aandacht gevraagd.



ନର ନର ନର ନରନରନର

Kerk en school



We denken in deze tijd ook aan de agrarische sector in en rond onze dorpen. Begin juli zijn bij alle boeren-bedrijven in en rond Woudsend kaarten rondgebracht met een bemoediging

en worden boeren bezocht wanneer ze daar prijs op stellen.

Ds. Renske Bosman-Romkema

Verjaardagen

September

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!

Huwelijksjubileum

Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske!

Mutaties



BEZINNING EN ONTMOETING

Kofje yn 'e Karmel

De gespreksgroep “Kofje yn’e Karmel” start weer op dinsdag 4 oktober. Mocht u daar bij willen zijn en willen aansluiten dan graag een mail naar de predikant. De mensen die al in de maillijst staan krijgen persoonlijk nog informatie over deze ochtend.



☞☞☞ ☞☞☞ ☞☞☞ ☞☞☞☞☞☞☞

OVERIGE

Startzondag 2 oktober: Een musical in één dag met uw kind(eren) in de hoofdrol

Dit jaar zal de invulling van de Startzondag anders dan anders zijn. Normaliter beginnen we met een kerkdienst, maar dit keer is er geen dienst maar wordt er 's avonds een musical opgevoerd over het bijbelverhaal ESTHER. Deze musical zal worden ingestudeerd door leerlingen van de beide scholen en zal 's avonds in de sporthal van het MFC op de planken gebracht worden. De organisatie en realisatie hiervan is in samenwerking met de Vliegende Speeldoos en Kerk in Actie.

Dit alles is gekoppeld aan een actie voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland. Jaarlijks komen duizenden vluchtelingenkinderen in Griekse vluchtelingenkampen terecht. Maar zoals bekend leven ze hier vaak in erbarmelijke omstandigheden en is de nood hoog. Samen met drie andere partners werkt Kerk in Actie in Griekenland aan een beter leven voor deze kinderen. Naast voedsel, kleding en onderwijs, helpen zij hen op een betere plek te komen én wordt er geïnvesteerd in de landen van herkomst in een beter leven voor deze kinderen. Meer hierover kunt u lezen in de link: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/wat-doet-kerk-in-actie-in-griekenland/>

Op dit moment weten we nog niet hoeveel kinderen zich opgeven en of het nodig is u aan te melden. We laten dat weten via de social media of in de kerkdiensten. We kunnen nog hulp gebruiken bij hand- en spandiensten, meldt u zich dan bij de predikant.

Het wordt een dag die we samen met de scholen, de Diaconie en kinderkerk en gezinsvieringcommissie van de R.K. parochie van St. Michael vieren (zie ook <https://devliegendespeeldoos.com/over-ons>)

We hopen op een mooie uitvoering zondag 2 oktober om 18.30 uur in het MFC. De deuren gaan om 18.00 uur open. Bij de uitgang wordt nog een collecte gehouden voor de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen.

Flessenactie september voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland

Om dit project te steunen wordt er in de hele maand september een flessenactie gehouden. Hiermee vervalt de eerder aangekondigde actiedag op 30 september en 1 oktober.

In de week van 18-25 september zullen kinderen van de beide basisscholen langs de deuren gaan en om uw lege statiegeldflessen vragen. Daarnaast zijn er ook inzamelpunten waar u uw flessen in kunt leveren. Deze inzamelpunten staan bij camping de Rakken, de Spar, 't

Reidhintsje, MFC, Jan de Groot A.H. Trompstrjitte 17 en de basisscholen. Uiteraard mag u ook een bedrag overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie (NL58RABO0373742436) of in de daarvoor bestemde collectebus in de hal van de kerk doen. Dan graag onder vermelding van: *Vluchtelingenkinderen in Griekenland*. We hopen dat dit een succes wordt en dat geldt natuurlijk ook voor de musical Esther!

Tsjerketsjinsten omrop Fryslân

In de maand november zal De Karmel gastkerk zijn voor deze uitzendingen.

Inmiddels is er een eerste overleg geweest met de organisatie en betrokkenen bij deze dienst. In het volgende kerkblad leest u meer hierover.



Zonnebloemen

Na de Paasdienst werd aan iedereen een zakje zonnebloempitten meegegeven. In de loop van de zomer groeiden ze onder de bezielende leiding en zorg van onze tuinman Postma tot een mooie rij hoge zonnebloemen waar iedereen van onder de indruk was. In de Karmelnijsapp werd een oproep gedaan wie ook zo'n mooie zonnebloem had staan.

De zonnebloem op de foto is de hoogste die is aangemeld door Jan en Henny Osinga en werd 3.55 meter hoog. Op de tweede plaats staat de zonnebloem van Akke de Boer-Ennema die 2.65 meter hoog werd.

Bijbels uitdelen op school

Voor de zomer ben ik samen met jeugdouderling Otto Spoelstra, op de Meester van der Brugschool geweest. Aan het begin van de ochtend geef ik dan een godsdienstles en daarna delen we aan alle kinderen die afscheid nemen van school een mooie jongerenbijbel uit met uitleg in begrijpelijke taal. Dit jaar is dat met steun van de Bijbelvereniging en de Diaconie gerealiseerd. Het is mooi dat we dit gebaar nog ieder jaar kunnen maken.



Monnikenwerk



Tijdens een van de laatste schooldagen was er een monnik in de tuin van de kerk te vinden die het nodige onkruid heeft verwijderd. Deze monnik was deelnemer aan de vossenjacht van de Meester van de Brugschool. De tuin onderhouden is monnikenwerk. Gelukkig zijn er ook andere vrijwilligers die ervoor zorgen dat de tuin er altijd mooi bij staat. Daar zijn we blij mee.

Gedicht

Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn tranen worden begrepen,
waar moet ik dan naar toe om te huilen?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar mijn geest vleugels krijgt,
waar moet ik dan heen om te vliegen?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt waar mijn vragen worden gehoord,
waar moet ik dan zoeken?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een ruimte biedt waar naar mijn gevoelens kan worden geluisterd,
waar moet ik dan naar toe om te spreken?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een gemeenschap is waar u mij begrijpt zoals ik ben,
waar kan ik dan naar toe om 'te zijn'?

Als mijn geloofsgemeenschap niet een plaats is waar ik kan proberen en leren en groeien,
waar kan ik dan gewoon 'mezelf' zijn?

Tekst uit de Askea-parochie, Carlow, Ierland



Bericht van het repaircafé



We hebben er weer zin in na een warme zomervakantie. Hopende op een goede opkomst, zodat wij ook vrijblijvend en gemotiveerd dit kunnen blijven doen.

We proberen allerhande defecte elektrische apparaten te repareren (voor zover dat mogelijk is). Mocht het wat anders zijn als elektrisch, bel even! Waarschijnlijk kunnen we u toch helpen.

Het kost u verder niets, alleen vernieuwde onderdelen moeten worden vergoed. Dus gooi het niet direct weg, maar laat ons er eerst naar kijken, of het toch nog te repareren is.

U kunt uw defecte items weer komen brengen in It Reidhintsje en wel op: Zaterdagmorgen 24 september inbreng van 10.00 - 12.00 uur.

Daarna telkens de laatste zaterdag van de maand, dus daarna op 29 oktober.

Wel stellen we een kleine donatie voor het gerepareerde zeer op prijs. Dit totaal bedrag zal worden bestemd voor een goed doel, nader door ons te bepalen.

Jaarprogramma van de Passage, Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging

28 september 2022 20.00 uur Startavond (MFC, grote zaal)

Oud-dorpsgenoot Sipke Zeldenrust deed in 2018 mee aan de Marathon des Sables; de zwaarste voettocht ter wereld dwars door de woestijn van Marokko. Sipke vroeg met zijn deelname aandacht voor de Noordzeeziekte, een ernstige, zeldzame aandoening waarbij patiënten last hebben van hun evenwicht in combinatie met spierschokken.

De stichting Noordzeeziekte zamelt geld in voor het onderzoek naar de ziekte.

Sipke wil een groot publiek bereiken. Daarom is deze avond toegankelijk voor heel Woudsend. Er wordt een collecte gehouden voor de Noordzeeziekte.

In **oktober 2022** bezoeken wij het Provinciehuis te Leeuwarden.

26 oktober 2022 20.00 uur (MFC)

Marijke Griek vertelt over Hindeloopen, over de taal, de historie, klederdracht enz.

16 november 2022 20.00 uur afdelingsavond (MFC)

Sietske Ypenga uit Harlingen verhaalt over: Fan ûleboerd en ûlewapper.

14 december 2022 19.30 uur Kerstavond (it Reidhintsje)

De invulling is nog een verrassing.

In **december 2022** maken we een kerststuk.

4 januari 2023 9.30 uur Nieuwjaarskoffie (it Reidhintsje)

Gast is onze ex-dorpsgenoot Sietske Visser. Zij vertelt over haar werk voor vluchtelingen op Lesbos.

18 januari 2023 20.00 uur afdelingsavond (MFC)

Tea Rodenburg is opruimcoach/professional organizer. Zij gaat ons advies geven, met als thema: weer op 'e rit met je administratie, ruimte en tijd.

15 februari 2023 19.30 uur jaarvergadering (it Reidhintsje)

Dit wordt een leuke avond, met een hapje en drankje.

15 maart 2023 20.00 uur afdelingsavond (MFC)

Net als vorig jaar neemt Hans van Wieren van Groei en Bloei uit Sneek ons mee in de wereld van de bloemen, planten, tuinen, met natuurlijk weer een andere lezing.

Voorjaar 2023 paasstuk maken of creatieve ochtend.

12 april 2023 20.00 uur afdelingsavond (MFC)

Anita Terpstra geeft een lezing over haar nieuwste boek "Al mijn moeders". Buitengewoon verhaal over veenarbeiders en armoede in Friesland. Behalve dat haar opa en oma er geboren en begraven zijn, wist Anita Terpstra vrijwel niets van de geschiedenis van het Friese dorp Harkema, totdat een vriendin haar een artikel doorstuurde met de vraag: 'Hier komt jouw familie toch vandaan?'



COLOFON



September Statiegeld Flessenactie Bij de inzamelpunten in het dorp (zie facebook Karmel of www.pgwoudsend.nl) Actieweek scholen: 18-25 september



 Zingenindekerk.nl

2 oktober 2022

Dorpshuis | **Woudsend** | Lynbaan 15
Aanvang 18:30 uur | De zaal gaat open om 18:00 uur
Toegang gratis | Tickets & info: zingenindekerk.nl/agenda

VLIEGENDE SPEELDOOS MUSICAL ESTHER

